

17. (72) Drie graden stuurboord uit

COUPLET 1

Wij zeelui van de grote vaart,
gaan heel de wereld rond,
maar komen wij op 't IJsselmeer,
dan klinkt uit ied're mond.

REFREIN

**Drie graden stuurboord uit, daar ligt Almere.
Drie graden stuurboord uit, dan ben ik thuis.
Drie graden stuurboord uit, daar wil ik wezen.
Want elke zeeman voelt zich daar bijzonder thuis.
Drie graden stuurboord uit, daar wil ik wezen.
Want elke zeeman wil met kerst heel graag naar huis.**

COUPLET 2

De reis die duurde nogal lang, we komen van Hanoi.
Maar eind'lijk is er land in zicht en roepen we luid AHOY.

REFREIN

COUPLET 3

En zijn we na de lange reis,
terug op 't Markermeer.
Dan gaan we eerst bij Pampus langs,
en zingen nog een keer.

REFREIN 2 X, LAATSTE TWEE REGELS 2 X